



Ken Izegem-wandelingen

seizoen 2020 - 2021

Wanneer Elke eerste zondag van de maand.

Let op: niet in januari; in november en april op de tweede zondag

Tijdstip Van 15 tot ongeveer 17 uur.

Duur en afstand Ongeveer 2 uur.

Wandelingen tussen 2 en 5 km. Fietstochten 20 à 25 km.

Kostprijs 2,5 euro per persoon.

Graag inschrijven op eperondor@izegem.be of 051 31 64 46

Info Dienst musea en toerisme - Eperon d'Or
Prins Albertlaan 5 - 8870 Izegem - www.eperondor.be

WANDELEN LANGS IZEGEMSE WOORDEN EN BEELDEN

Zondag 4 oktober 2020



We zitten middenin de 'Kennismaakerij' (dat is het voormalige 'Boekenfeest') en dus gooien we het deze keer over de literaire boeg. We wandelen over Izegemse straten en pleinen en op een viertal locaties houden we halt. Daar worden we persoonlijk begroet door Izegemse auteurs. Zij presenteren hun werk en lezen een fragment voor. Als extraatje geeft de gids meer uitleg over de standbeelden die we onderweg tegenkomen.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.

Einde voorzien rond 17.30 uur.

KERKHOFWANDELING

Zondag 8 november 2020

Op de oude, stedelijke begraafplaats tussen de Nederweg en de Roeselaarsestraat kan je de geschiedenis van twee eeuwen Izegem reconstrueren. Beroemde Izegemmers liggen er begraven: mensen die een vooraanstaande rol speelden in onze stad, industriëlen en politici. Maar we besteden niet alleen aandacht aan de personen. Ook de architecturale elementen en de symbolieken van de oude grafzerken komen aan bod. Want het zijn niet alleen woorden die iets zeggen over de overledenen.



Start om 15 uur aan de inkom van het kerkhof in de Nederweg.

BOUWMEESTER LOUIS VERSTRAETE

Zondag 6 december 2020

Bouwmeester Louis Verstraete (1880-1952) begeleidt ons als geboren en getogen Izegemnaar door zijn stad. We vergelijken zijn stijl met die van zijn tijdgenoten. We hebben oog voor zowel de rol die hij speelde in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog als voor de evolutie in zijn ontwerpen. Hij was een meester in het eclecticisme en schuwde daarbij ook de modernistische invloeden niet. Net zoals bijvoorbeeld Carlos Beyaert en Charles Laloo stelde hij zich ten dienste van zowel de gegoede burger als van de organisaties die goedkope woningen bouwden voor de arbeiders. De kerken, kapellen, kloosters en ziekenhuizen van zijn hand bewijzen dat grote projecten hem niet afschrikten. Naast de architect en zijn realisaties hebben we natuurlijk ook oog voor de bouwheren die hun vertrouwen stelden in Verstraete.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.



VERKEN DE HOEKEN VAN KACHTEM

Zondag 7 februari 2021

Tot in de jaren 1950 waren er slechts enkele kasseiwegen in Kachtem. Alle andere straten waren zandstraten en velen hadden zelfs niet eens een naam. Er werd toen meer gesproken over hoeken, secties en gehuchten. Kom mee op verkenning langs oude kerkwegels doorheen deze hoeken, ontdek het ontstaan van de namen en meer. We wandelen van het laagst tot het hoogst gelegen punt in Kachtem en houden halt bij enkele typische locaties.



Start om 15 uur op de parking aan de voorkant van het Sint-Vincentiusrustoord, Hogestraat 68.

VROUWENWANDELING

Zondag 7 maart 2021



Al te vaak wordt de geschiedenis geschreven door en over mannen. Maar nogal wat vrouwen hebben de geschiedenis van Izegem rechtstreeks beïnvloed. Anderen waren belangrijk als muze, inspirator of opvoeder van nieuwe generaties. Op deze wandeling brengen we deze dames voor het voetlicht. Dikwijls in hun grootsheid, maar soms ook met hun kleine kantjes...

Start om 15 uur aan het stadhuis, Korenmarkt 10.

FIETSTOCHT: DE RONDE VAN IZEGEM

Zondag 11 april 2021



We fietsen een dikke 20 kilometer door Izegem en de deelgemeenten. Dichte bebouwing, landelijke omgeving en natuurgebied wisselen elkaar af. We houden onder meer halt aan Eperon d'Or, de Sint-Pieterskerk in Emelgem en het Rhodesgoed in Kachtem. De gids verschaft ondertussen de nodige info over geschiedenis en erfgoed.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or,
Prins Albertlaan 5.

FIETSTOCHT: VAN PEKKER TOT MAANCORRESPONDENT

Zondag 2 mei 2021

Izegem groeide vanaf het einde van de 19de eeuw uit tot een echte industriestad. De schoen- en borstelnijverheden creëerden werk en welvaart. Vooral vanaf halfweg de jaren 1960 verdween de ene fabriek na de andere. Maar nieuwe bedrijven vonden hun weg en verzekerden de toekomst. Tijdens deze tocht van ongeveer 25 km zijn er twee stops voorzien bij bedrijven met wereldbetekenis.



Start om 15 uur aan Eperon d'Or,
Prins Albertlaan 5.

HEDENDAAGS EN HISTORISCH GROEN

Zondag 6 juni 2021



We gaan op zoek naar grote en kleine groene plaatsen in de Izegemse binnenstad en in Emelgem. Deze plaatsen zorgen voor zuurstof, oprissing en ontspanning. Ze zijn een welkome verademing in het stedelijke landschap. In de loop der jaren zijn er ook heel veel groene plekje verdwenen. Soms kun je ze alleen nog maar zien op oude kaarten. Maar op andere plekken wordt dit "historisch groen" gelukkig soms ook verwerkt in nieuwe bouwprojecten en –sites.

Start om 15 uur aan het pekkersbeeld op de Grote Markt.

SERAFIN WYLEIN: BAANBREKER VAN DE HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR IN IZEGEM

Zondag 4 juli 2021

Eenvoudige lijnen, vensters tot op de grond, een plat huis zonder verdiepingen. Destijds ongezien in Izegem. Het werk van architect Serafin Wylein (1936-1969), trotse Izegemnaar maar Emelgemnaar van geboorte. Met zijn bezoek aan Expo 1958 nam zijn loopbaan als architect een totale wending. Hij brak met de neo-stijlen en de klassieke architectuur en liet zich inspireren door de moderne paviljoenen op de Expo. Hij is nooit meer van die lijn afgeweken. Je vindt villa's en huizen van Wylein in heel Oost- en West-Vlaanderen, en uiteraard ook in Izegem. Bekijk de Baronielaan, de Gentstraat, de Burg. Vanden Bogaerdelaan en andere centrumstraten met de ogen van een architecturale vernieuwer en stamvader van een echte architectuurfamilie.



Start om 15 uur op het Kerkplein aan de Sint-Tillokerk.

HOFSTEDEN, HEKSEN EN MOORD OP DE BOSMOLENS

Zondag 1 augustus 2021



Tijdens deze wandeling van ongeveer 6,5km ontdekken we een mooi stukje "te lande". Niet alleen merkwaardige hofsteden zoals De Hoge Schuur, hoeve Descheemaeker en hoeve Mosscher Ambacht komen aan bod, we hebben ook oog voor sporen van vroegere vlasbedrijven. Sedert eeuwen was hier een intense landbouwnijverheid die zich de laatste decennia vooral concentreert op groente- en fruitteelt. Daarnaast was dit gebied vroeger ook een ware misdaadzone. We horen het trieste verhaal van 'Het Vermoord Hofstedeke' en 'Verloof's Kruis' en de gruwel van de Toveresseknok.

Start om 15 uur aan Ruytershove, Manegemstraat 37.
Einde voorzien rond 17.30 uur.

HET VERLEDEN VAN EMELGEM DAM, VIJFWEGEN EN REPERSTRAAT

Zondag 5 september 2021

Anno 21ste eeuw rijden we liefst zo snel mogelijk door deze buurt op weg naar onze bestemming. Maar ooit was dit een heel levendig deel van perendorp Emelgem. Er waren winkels, ambachten en industrie. Er was zelfs een wijksschooltje en de tram toeterde en denderde bijna 50 jaar lang door de straten. Op deze wandeling zullen overgebleven relikwieën het hart van deze buurt nog eens doen kloppen zoals weleer. De wijk kent ook zijn eigen "10 geboden". Nieuwsgierig? Kom dan zeker eens luisteren naar het verhaal van Dam, Vijfwegen en Reperstraat.



Start om 15 uur aan de parking Dam-Noordkaai, langs het kanaal.